



Het verlossende woord is er uit: de vlag en de tas kunnen naar buiten en de rust keert weer. Hoe is dat nou? En hoe is het geweest? Drie geslaagden vertellen over hun examens, wat daaraan vooraf ging en wat ze straks gaan doen.

Geslaagd!



'Kim Stuit weet wat ze wil'

Kim twijfelde toen ze voor een middelbare school moest kiezen. Een school die lekker dichtbij huis was in de Maten. Want veel van haar vrienden kozen daarvoor. Maar de sfeer op het Christelijk Lyceum was zo prettig en paste zo goed bij haar, dat een stuk verder fietsen geen punt bleek. Nu kijkt ze terug op een fijne schooltijd, die ze met Cum Laude op haar diploma afsluit. Na de zomervakantie begint Kim met de ALPO in Utrecht, de Academische Lerarenopleiding. Al van kleins af aan wilde Kim juf worden; ze kan goed met kinderen om gaan en wil hen graag wat leren. Kim wist dat ze de examens wel ging halen en oefenen met het materiaal van school en van internet was meer dan genoeg. Voor Cum Laude moet je nog wel een tandje bijzetten: 'Als je heel perfectionistisch bent en goede cijfers haalt kun je ook balen, omdat het nóg beter had gekund. Je hebt altijd wel momenten dat je er geen zin in hebt, maar ik ben nieuwsgierig en wil graag weten hoe het echt in elkaar zit.' Het examenjaar vond Kim niet zo spannend, toch had ze deze tijd niet willen missen: 'De examenstunt, het examengala en een hele leuke klas. Op het Christelijk Lyceum heb je behulpzame docenten. De laatste twee jaar had ik een hele fijne mentor, mijnheer Van der Zande. Ook als het goed met je ging, vroeg hij toch altijd even hoe het me je was.'



'Joris Wijnbergen gamet drie uur per dag'

Om naar het Walterbosch te gaan, kwam Joris net een paar punten tekort en daarom begon hij in de Mavo klas van het Christelijk Lyceum. Hij heeft er geen spijt van en zou het nu weer net zo doen. 'Op het Lyceum ken je iedereen en je kunt met docenten en leerlingen makkelijk een gesprekje beginnen. Halverwege het examenjaar zijn we een week naar Parijs gegaan en dat was fantastisch. 'Voor het examenjaar deden er allerlei verhalen over de examens de ronde. Gelukkig heeft onze mentor, mijnheer Veldkamp, de kou uit de lucht gehaald. Met gesprekken in de klas, individueel of per telefoon. In de tweede klas deed Joris mee aan een meeloopdag op ROC Aventus. Daarna wist Joris zeker dat hij gamedeveloper wilde worden. Volgend jaar start hij met deze driejarige opleiding om daarna naar het HBO door te stomen. Gemiddeld besteedt Joris zo'n drie uur per dag aan gamen, maar als het alleen aan hem zou liggen, zouden dit er ook vijf mogen zijn. In een internationaal werkveld is Engels heel belangrijk en daarom heeft Joris op het een-na-hoogste niveau Anglia gedaan. Door veel proefexamens te maken, was het examen uiteindelijk niet zo heel spannend.'

'Willem Meulenbrugge maakt het beter'

Eigenlijk wist Willem het al toen hij bij de Open Dag de school binnen kwam: ontspannen, huiselijk en gezellig. Zou hij in de brugklas een ietsepietsje harder zijn best hebben gedaan, dan was Willem waarschijnlijk meteen naar het VWO gegaan. Met twee profielen (Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek) was de lat toch wat hoger gelegd en bleven alle opties open. Volgend jaar stroomt Willem door naar het VWO en maakt hij zich op voor een studie Geneeskunde. Doordat iedereen iedereen kent, is doorstromen makkelijk: er zit altijd wel iemand in jouw nieuwe klas die je kent. 'Onvergetelijk was de jongensklas in de derde. Met een pilot wilde de school onderzoeken of er een aparte aanpak voor jongens nodig was. Jongens leren per slot van rekening anders dan meisjes. Het was een hele leuke klas, bijna zoals een voetbalteam. De examentijd zelf was vrij ontspannen, dankzij een goede planning, oefenexamens en niet te vergeten de examentraining voor Wiskunde B. Zo kom je verder, met dank aan alle docenten die vertrouwen in je stellen en zeggen dat je het kunt.'

